

# STADS WWW.STADSDICHTER.ROTTERDAM.NL DICHTER

DANIËL DEE

de stadsdichter wordt gecoördineerd door



de Bibliotheek  
Rotterdam

# Initiatief nemen

deze stad is een veel te mooie vrouw

– Huub van der Lubbe –

eens in de honderdduizend jaar  
als de zon allang onder is  
en een volle maan kweelt  
komt het beste idee ooit  
opborrelen als een bubbelbad  
uit de hel die elke scheet  
onderwater verbleekt

hij moet en hij zal  
hij moet en hij zal  
haar voor zich winnen

nog nooit is er zo'n dwingende reden  
geweest om uit bed te komen  
en weer eens in bad te gaan

zelfs haar naam klinkt  
als een mysterieuze melodie  
als hij haar ziet  
is het alsof hij  
bedwelmende drank  
tot zich heeft genomen  
waar je warm van binnen wordt  
en je lippen zoet als honing

als de noten op zijn zang  
maar toereikend zijn

woorden als  
klimmen klauteren rollen  
springen slepen beleven  
vies worden bouwen voelen  
wroeten scharrelen verbazen  
ravotten als uitgelaten kinderen  
in zijn hoofd als hij alleen maar  
aan haar denkt

als er bergen waren in dit land  
hij had ze voor haar beklommen  
geen dal zou te diep zijn  
ook al is hij maar een groentje  
die enkel verlangt te verdrinken  
in het blauw van haar ogen

maar wat heeft hij haar te bieden  
een marathon van middelmatigheid  
op z'n best is hij lala in bed  
en zeker niet kinky dus hem tref je niet  
in de bosjes of een paskamer

was er maar een school der liefde  
waar professionals meer van hem  
zouden kunnen maken  
dan die hulpeloze scheet in bad  
die verwaarloosbare kras in het ijs  
hij heeft niet de gratie van een schaatser  
niet de souplesse van een zwemmer  
niet de elegantie van een renner

hij is geen bruisende buzzer  
die beroemd is al was het maar voor  
een dag

hij heeft geen idee hoe hij die klap  
moet maken  
zijn hoofd wordt al rood als een kroot  
als hij alleen maar aan haar denkt

evengoed is dit het moment  
dat hij bij haar voor de deur staat  
hij klopt aan en zij doet open  
je ziet zijn ogen glinsteren

van wauw  
en de maan kweelt  
niemand weet

of hij zal zegevieren